

KONINGS'NACHT

vieren we met échte Orange Wijn!

Op zondag 26 april verandert Badal in een
bruisende natuur wijnbar.

Kom langs om te proeven, dansen en genieten.
DJ, hapjes en flessen staan klaar.

IN HET GLAS

Proef een Orange Flight

(3 of 6 glazen met oplopende intensiteit).

Daarnaast schenken we natuurwijnen(rood, wit en bubbels)
per glas of fles.

OP HET BORD

Koude planken (charcuterie, kaas, olijven, turks brood) en
warm comfort food:
gestoofde sukade of een vegan pan bagnat.

RESERVEREN [\[KAN HIER\]](#)

Entree is gratis.

Reserveer wel even een plekje zodat
wij genoeg flessen koud kunnen leggen.

Tot dan!

Team Badal x Troebel 🍊🍷